

N.F.S. Grundtvig "Tale ved Kr. Køsters Jordefærd"

Offentliggjort første gang i *Grundtvigs Værker* version 1.22, november 2023

Denne pdf er en læseversion af værket uden kommentarer. Værket findes digitalt med punktkommentarer, indledning, tekstredigering og faksimiler på www.grundtvigsværker.dk

Tekstkilder

A *Førstetrykket*, 1871 (SJ: 1459)

Teksten er etableret af Kim Steen Ravn

Punktkommentarer, indledning og tekstredigering er skrevet af Kim Steen Ravn, redigeret af Jon Tafdrup og Kirsten Vad

Tilsyn ved punktkommentarer og indledning prof. dr.theol. h.c. Niels Jørgen Cappelørn

PDF ved Kim Steen Ravn

Copyright: *Grundtvigs Værker* 2024

|A:177

Tale ved Kr. Køsters Jordefærd.

(N. F. S . Grundtvig.)

Død, hvor er din Brodd, Helvede, hvor er din Seir! Det er under Spaadoms Skikkelse, vi finder denne Trods mod Livets Fiende og al hans Magt udtalt, baade i den gamle og den nye Pagts Bog, og hos Apostelen Paulus seer vi, at Grunden dertil ligger deri, at Døden er den sidste Fiende, som overvindes af Guds Børn og Menighed, saa det er mere som en Trudsel end som en Spot, de stolte Ord lader sig udtale i Tidens Løb, medens Kampen endnu bestaaer, men at de dog ogsaa i den nye Pagts Dage kan og skal udtales med trøstig Taksigelse til Helten, der ved sin Opstandelse fra de Døde har beviist sin Magt til at sprænge Dødens Lænker, det lærer Apostelen os dog ogsaa, idet han tilføier: Lovet være Gud, som giver os Seir ved Jesus Kristus Vorherre!

Ja Kristne Venner, naar Vorherre Jesus Kristus een Gang for alle har øiensynlig beviist, at han er Dødens Overmand og Livets guddommelige Eiermand, og har til sine Troendes Trøst kundgjort,

at han vil bruge sin guddommelige Livskraft til hele sin Menigheds Frelse fra Synd, fra Død og fra Satans |A:178Rige, da har vi, som hans Ords Tienere og hans Menigheds Trøstere baade Ret og Drift til, hvor een af Herrens Folk synes faldet som et Offer for Dødens Magt, kiækt at udraabe: Død, hvor er din Brodd, Helvede, hvor er din Seier! lovet være Gud som giver os Seier ved Jesus Kristus! og naar der, som idag er Tilfældet, tales for at trøste Menigheden ved en Broders og Lærers Kiste, som havde Naade til midt under Døds kampen at smile ad den grumme Fiende og glæde sig ved Livs-Heltens aandelige Nærværelse og herlige Opmuntring: Vær tro til Døden, saa giver jeg dig Livets Krone!

Ja Kristne Venner, da maa vi med hørøstet Taksigelse til Livets Fyrste, vor Frelser, gientage: Død, hvor er din Brodd, Helvede, hvor er din Seier! og istemme Lovsangen:

Som Dugg paa slagne Enge
Saa falder Livets Ord,
Paa Kristnes Sottesenge
I Sky da Haabet groer,
Og Trøsten over Døden
Deraf er Første-Grøden,
Forsvundet er derved
Al Dødens Bitterhed!
