

Offentliggjort første gang i *Grundtvigs Værker* version 1.22, november 2023

Ændret i version 1.23, maj 2024

Denne pdf er en læseversion af værket uden kommentarer. Værket findes digitalt med punktkommentarer, indledning, tekstredigering og faksimiler på [www.grundtvigsværker.dk](http://www.grundtvigsværker.dk)

Ændret i version 1.23, maj 2024

Tekstkilder

A *Førstetrykket*, 1843 (SJ: 739)

Teksten er etableret af Emilie Karner Hansen

Punktkommentarer, indledning og tekstredigering er skrevet af Emilie Karner Hansen, redigeret af Jon Tafdrup og Krista Stinne Greve Rasmussen

Tilsyn ved punktkommentarer og indledning ph.d. Jens Lei Wendel-Hansen

PDF ved Kim Steen Ravn

Copyright: *Grundtvigs Værker* 2024

[A:1]

Lovise Augusta.

- 1 Da jeg var ung, i gamle *Christjans* Tid,  
Af alle Munde hørde jeg det Samme:  
Hvor *Hun* var yndig, mild og blid,  
Den yngste Blomst paa Oldtids Stamme,  
En Foraars-Blomst i Slægtens Høst,  
Sin Broders Liv og Folkets Lyst!
- 2 Da under Sjette *Fredrik* jeg var Mand,  
Da spurgdes Nyt der fra *Augusta-Borgen*,  
Som Alting vexler, her i Flods og Ebbes Land,  
Med Glædens Smil idag og Graad imorgen,  
Men immer, at med Moderlyst *Hun* saae  
I sin *Amalia* sig selv opstaae!
- 3 Nu, da jeg ældes under *Christjan* ny,  
Det sees grangivelig ved *Kongens* Side,  
Ei overdrevet var *Augustas* Ry

Blandt Roser røde og blandt Lil'jer hvide,  
Men sees ogsaa, giennem Sørgeflor  
At bleg den sjeldne Blomst nu sank til Jord!

4 Den Lov er saare stræng, den Dom er haard,  
At Blomsterne i Kongens Have,  
Endog de Sjeldneste, faae samme Kaar  
Som Straaerne, der visned' mellem Grave:  
*Augustas* Broder, nu *Marias* Savn,  
Og *Fredriks* Syster sank i Støvets Favn!

5 Men skulde end jeg faae saa hvide Haar,  
Som de, hvis Kraft blandt Straa er stor at nævne,  
Gid *Christjan* dog, i *Danskheds* Gyldenaar,  
End throne da med Glæden paa det Jævne,  
Mens *Folke-Sangen* løfter høit i Sky  
Med *Ham Augustas* Ynde, født paany!

N. F. S. Grundtvig.

---